

Hyldestdigt

af BO BRIX



Lorenz – du kongeørn
du har taget en gevaldig tårn!
Har sandelig blæst i luren
for fuglene og for naturen.
Man bli'r helt forpustet ved at se
et sådan tæt beskrevet C.V.

Om fuglene skal vi hæge
har du – som en slags naturlæge
tordnet i øst og i vest
buldret for det du fandt bedst.
For naturen har din hu været tændt
du har plejet den, som en patient.
Mand for at skabe furore
der var ikke meget, du ikke turde
som om du elskede ballade
fra din egen fasttømrede barrikade
"Vi ved, hvad vi vil og hvorfor
vi DOF'er"

Du har givet foreningen glans
ingen spurv i tranedans
du ved en lærkerede
i hver en mark og hede.

Stork, stork langeben
med disputatsen: stueren
fra at være fuglenes ambassadør
og den glade amatør.
Den gav universel respekt
og din stemme yderligere vægt.

Pomeransfugl i roemarken
dem kender patriarken
hvor de gør holdt ved sø og fjord
og raster før de stikker mod nord.

Lytte og registrere fuglestemmer
så vi andre fornemmer
du er vis og klog
for du taler fuglenes sprog.
Den lille stær er åh så fornøjet
og i flokke en fryd for øjet
som H.C Andersen du ser
hvad der kan blive af en enkelt fjer
om det har du sagt din mening
i dansk ornitologisk forening.

Du kloge gamle ugle
du er dus med himlens fugle.
Bjerke og Viggo kortlagde landet
Børge Christensen gik på vandet
mens dine øjne lå
ret imod himlens blå
betragtede fuglenes vrимlen
højt oppe på himlen
i små eller store portioner
fra bilrattet eller fra fuglestationer.
Om end de flyver i flok
får du aldrig nok
altid på jagt
også efter magt
uden vaklen
kragen er staklen
sangen er græslig
og jægeren hæslig.
Du kurrer tyrkerduens: "Du gode Gud"
vi må undgå flere vådeskud
og om hver en freder – ikke
skovduens: "så skyd mig ikke"
og Lorenz ta'r af panden sin finke
istemmer uden at blinke
sin ihærdig gentagne melodi:
"De' de' de' de' ka' je' si'
li' så tit de' ska' vær"
omringer Kristian Raunkjær
enten med kedlen i kog
eller i frugtbar dialog.
Sjældent var der en forbier
li' som når du maler skønmalerier.

Det forår der stadig kommer
og spår at snart er det sommer.
En enkelt svale gør det ikke
gæs og slugere skal vralte og vrikke
lysbuede, kortnæbbede, toppede
men sjældenheder finder du poppede
du lider bedst de almindelige fugle
mere end en tilfældig spurveugle
som ellers kan samle den ganske egn
i flokke i Jægersborg hegn.
Flyvere, svømmere, vadere
du har haft dine elskere og hadere
skal fuglene have det godt
skal landet være vådt.

Hvad er dog eg og bøg
 imod en gammel hedeheg!
 Men du blunder gerne et helt kvarter
 mens andre på fuglene ser
 så ligger du der og sover
 til trækket er trukket over
 men du ved også, hvad der kommer
 høst, vinter, vår som sommer.

I grunden har du været en heldig én
 som andefamiliens: "Fætter Højben".
 Du har gået over sø og land
 togtet med Galathea og Noona Dan.
 Som lægen ombord
 jo verden er stor
 men I fandt hvad naturen skjuler
 i havets dybe huler.

Man si'r det er konen med æggene
 men det er Lorenz med indlæggene
 om alle de grumme æggetyve
 for de æg der aldrig kom ud at flyve
 jo, der er noget om snakken
 han kan sandelig knejse med nakken
 han siger det lige ud
 så Rudolf får sin røde tud.
 Har prøvet selv et attentat
 mod et ørnereservat.

Du farer sjældent med lempe
 men elsker at kæmpe
 går efter både mand og bold
 har både købt og solgt
 dog i privatlivet har vi fornemmet
 er det Anni, der styrer hjemmet!
 Du er dog den, der belønner
 verden med 5 prægtige sønner
 så heraf må vi vide
 du ikke lå på den lade side.

Hvad tonerne fortæller
 fra kvist til kælder
 det gælder om at forstå
 og tale fuglenes sprog.
 Som harpens klang
 er lærkens sang.
 Man skal være unormal
 hvis man ikke forstår solsortens faresignal.
 Som den har du udsendt talrige signaler
 så jægerne har haft deres kvaler.
 Tuborg er grøn og stod det til DOF
 gælder det snart sagt også HOF.
 Også hoffet har klippet en snor
 da Prins Henrik åbnede Tryggelev Nor.
 Du har altid været i front
 som formand for DOFs fugleværns fond
 og udvidet fuglenes horisont
 i WWF og Åges fond.

På gong gongen vi gonge
 for Lorenz – en fuglekonge.
 Grimme ællinger kan have den vane
 med tiden at blive en svane.
 Du har formet fugle med dine hænder
 og foræret dem til dine venner.
 Du har formet Danmarks fuglepolitik
 og givet DOF sin dynamik.
 Du har været oppe som nede
 men aldrig hvilet på din rede.
 Du har været her og der
 og kæmpet for dem med fjer.
 Hele den danske fugleverden
 har fulgt dit liv og færden
 du har fulgt fuglene godt på vej
 uden de ved, hvad de skylder dig.
 Du har været dem en god gesandt
 så hil dig

– Lorenz Ferdinand.

