

Personalia

Bernt H. O. F. Løppenthin 13. maj 1904 – 19. november 1994

Bernt Løppenthin, medlem af DOFs bestyrelse i perioden 1931-1960, er død, mere end 90 år gammel. Løpp – eller magister Løppenthin – som han blev kaldt på universitetet og i de ornitologiske inderkredse, blev medlem af DOF i 1923 og var redaktør af tidsskriftet 1931-1937 og sekretær 1941-1960. I mellemtiden var han i 1929 blevet cand. med. og i 1934 mag. scient. i zoologi. Fra 1933 til han i 1938 blev tilknyttet Universitetsbibliotekets 2. afdeling fungerede han som reservelæge såvel i København som i provinsen.

De fleste af foreningens nuværende medlemmer har nok aldrig set Bernt Løppenthin, men mon dog ikke mange kender ham som forfatteren til *Danske fugle i fortid og nutid* (Odense Universitetsforlag 1967). For den ældre generation af ornitologer havde Løpp stor betydning, bl.a. fordi han i 1946 havde publiceret *Fortegnelse over Danmarks Fugle* og senere stod som forfatter til store dele af fuglestoffet i *Vort lands dyreliv* (bind 1, Gyldendal 1949). Indtil 1961 var Løpp en næsten sikker deltager ved DOFs møder i København, hvor han ved spisningen efter møderne mere end de andre bestyrelsesmedlemmer bevægede sig rundt for at tale med deltagerne. Hans hukommelse vedrørende medlemmer, der havde korresponderet med ham, var næsten uhyggelig stor og vel egentlig karakteristisk for hans arbejdsform: utrolig omhyggelig grænsende til det pennittengryede. Det ses klart i flere af hans mange bidrag i DOFT og ikke mindst i hans storværk *Danske fugle i fortid og nutid*, der dog fik en lidt ublid modtagelse. Bortset fra nogle fortolkninger, som Løpp stod helt alene med, rummer vær-



ket så værdifulde bidrag til forståelsen af Danmarks fugle verden, at det bør findes på reolen hos enhver, der ikke kun interesserer sig for fugle set gennem en kikkert. Løpp publicerede mere end 50 titler om ornitologiske emner, hovedparten i DOFT, hvor han også i en menneskealder flittigt anmeldte ny ornitologisk litteratur; det faldt jo lige for, på grund af hans stilling som bibliotekar (senere overbibliotekar). Det skal heller ikke glemmes, at han i perioden 1957-1966 som redaktør af *Index Medicus Danicus* også satte sit præg på den danske medicinske litteratur.

Løpp havde på den ene side en gammeldags opfattelse af hvilke personer, der kunne anses for pålidelige meddelere, og på den anden side korresponderede han livligt med fuglefolk af enhver art. Her kom hans funktion som sekretær ham til god hjælp, idet han ofte skrev til nye medlemmer for at få afklaret småproblemer vedrørende fuglenes udbredelse.

Løpp havde også en gammeldags opfattelse af hvordan DOF skulle se ud. Det var således ikke med hans billigelse, at et blad som *Feltornithologen* blev distribueret til foreningens medlemmer, og heller ikke at foreningens stil blev lagt om med et betydeligt antal nye medlemmer til følge.

I de sidste mange år så vi ikke meget til Løpp i DOF. Foreningen var ikke mere hvad han mente den burde være, og hans førlighed forhindrede ham efterhånden også i at komme omkring. Fuglene og de gamle ornitologer interesserede ham dog stadig.

Niels Otto Preuss