



ROBERT JULIUS OLSEN

(25. Januar 1870—23. Novembør 1947)

Ved Stationsforstander R. JUL. OLSENS Død 23. Nov. 1947 var han for de yngre Medlemmer af Dansk Ornithologisk Forening knapt nok et Navn. I mange Aar havde han ikke deltaget i Møder og Ekskursioner, ejheller publiceret i Foreningens Tidsskrift. Men som en af Foreningens Stiftere og tidligere meget virksomt Medlem bør han ogsaa mindes her.

ROBERT JULIUS OLSEN fødtes 25. Jan. 1870 og var allerede som Dreng meget fugleinteresseret. Ved sin Afgang fra Efterslægtens Skole i København fik han som 15-aarig i Flidspræmie COLLINS Udgave ("Skandinaviens Fugle") af KJÆRBØLLINGS gamle Værk. Umiddelbart efter Skolegangen knyttedes han til de Danske Statsbaner, hvor han ansattes 15. Aug. 1885 og i hvilken Etat han forblev til han den 1. Februar 1935 pensioneredes. I sine første Aar var JUL. OLSEN Assistent i Orehoved, derpaa i Næstved, Holte, Helsingø og — som Overassistent — i Aarhus. Han ansattes derpaa som Fuldmægtig i I. Distrikt i København og blev endelig Stationsforstander, 1922—26 i Vedde, 1926—30 i Værsløv og 1930—35 i Frederikssund. Han

havde saaledes rig Lejlighed til at komme rundt i Landet og lære Fuglelivet at kende i sin Fritid.

JUL. OLSEN var ornithologisk tidligt paa Færde. I sin Ungdom kendte han og færdedes sammen med den gamle Tids Koryfæer, saasom Pastor THEOBALD, ALFRED BENZON og Apotheker I. S. BAAGØE, og han var en af Medforfatterne til det lille Skrift "Næstvedegnens Fugle", der kom i 1893, skrevet desuden af BAAGØE, GRØNVOLD m. fl. Sydsjællands Fugle kendte JUL. OLSEN fra sine Ophold i Næstved og Orehoved. Nogen særlig rig literær Virksomhed udfoldede JUL. OLSEN iøvrigt ikke. Her i Tidsskriftet har han foruden enkelte mindre Meddelelser skrevet om Nordre Rønners Fugle, om Danmarks ynglende Strandfugle (især paa Øerne i det sydfynske Hav) samt givet en Meddelelse om en ny Drosselart for Grønland. Endvidere har han skrevet nogle Artikler om Ænder og Vade-fugle i Dansk Jagttidende og nogle mindre Artikler i "Flora og Fauna".

Her i Foreningen sad R. JUL. OLSEN i Bestyrelsen i 1912—16 og atter fra 1919 til han i 1929 trak sig tilbage. I mange Aar virkede han som Næstformand. Han var efter Genforeningen i 1920 *primus motor* for Foreningens Overtagelse af det tidligere tyske Reservat Jordsand, en Hjertesag for ham. I 1922 gik Fredningen igennem og Foreningen paatog sig Opsynet m. m., og JUL. OLSEN besøgte de følgende Aar personligt Øen og aflagde hvert Aar Beretning i D. O. F. T. om Fuglelivet dernede. Nu er Øen, som bekendt overgaaet til Vildtreservat.

R. JUL. OLSEN var en ualmindelig kyndig Ornitholog i Marken, fortrolig med de danske Fugle som faa. Han var en omgængelig og elskværdig Mand, noget forbeholden i sit Væsen. Han havde sine Meningers Mod og kunde med stor Fasthed hævde sin Opfattelse af en Sag.

Dr. phil. P. JESPERSEN og Lærer C. A. RASMUSSEN er jeg Tak skyldig for nogle af de ovenstaaende Oplysninger.

FINN SALOMONSEN.
